



# Vormgeven in het sociale leven

door Reinoud van Bemmelen

In het kader van het jaarthema 'Vorm in de kunsten' van de Sectie voor Beeldende Kunsten, zal Reinoud van Bemmelen op 26 november een lezing geven over **“Vormgeven in het sociale is een beweglijke kunst.”**

Wat wordt aangesproken in de spreuk van Rudolf Steiner “Dit alleen is vruchtbaar, wanneer in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap zich vormt en in de gemeenschap leeft de kracht van de individuele ziel”, dat is het raadsel van de sociale kunst. Daar waar mensen samenkomen en met elkaar aan het werk gaan kan een nieuw kunstwerk ontstaan. Wat komen wij tegen wanneer wij hieraan willen werken en wat vraagt het van ons om daar vormend aan deel te nemen?

Dinsdagavond 26 november om 20.00 uur.

Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585GP Den Haag

**Kosten:** € 10,00 of € 15,00 naar draagkracht. Minimum bijdrage € 5,00

**Inlichtingen:** Joost Poel: [joost@beeldhouwwinkel.nl](mailto:joost@beeldhouwwinkel.nl)