

Het thema van dit voorjaarsprogramma is: Nu komt het erop aan! Begeleid met de vragen: Waar komen we vandaag? Waar staan we nu? En waar gaan we naar toe? Hiervoor hebben we zes sprekers gevraagd ons mee te nemen in het antwoord vinden van deze vragen.

Dinsdag 21 jan	<i>Johanna Priester</i>
Dinsdag 11 feb	<i>Rob Gruben</i>
Dinsdag 11 maart	<i>Yvonne Gerner</i>
Dinsdag 1 april	<i>Jesse Mulder</i>
Dinsdag 13 mei	<i>Damaris Matthijsen</i>
Dinsdag 3 juni	<i>Désanne van Brederode</i>

Het studiecentrum voor antroposofie in Den Haag organiseert activiteiten voor iedereen die zich in de antroposofie wil verdiepen en/of zich daardoor wil laten inspireren. Dit voorjaar zijn er weer boeiende lezingen en workshops die ons denken, voelen en handelen aanspreken. Tijdens deze avonden is er altijd ruimte voor vragen en gesprek. Daarnaast kun je elke derde vrijdagochtend van de maand meedoen met het biografisch schrijfcafé. Wees van harte welkom!

Vrijdagochtend

17 jan, 21 feb	Schrijfcafé: biografisch schrijven – door <i>Miranda Scheperboer</i>
21 mrt, 11 april	
16 mei, 20 juni	

Praktische informatie over de bijeenkomsten

Locatie:	Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
Tijd:	van 20:00u tot 22:00u, inloop vanaf 19:40u (tenzij anders vermeld)
Kosten:	€ 10,- of € 15,- (naar draagkracht), minimum: € 5.-

Vooraf aanmelden met een email aan studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl om verzekerd te zijn van een zitplaats.

THEMA: NU KOMT HET EROP AAN

We leven in een turbulente tijd. Een tijd waarin menig een zich wel eens afvraagt: waar gaat dit naar toe? Crises spelen zich op vele gebieden af en de snelheid van ontwikkelingen lijkt alleen maar toe te nemen. Hoe plaatsen we onszelf binnen dit tumult?

Door Rudolf Steiner zijn geestelijke perspectieven gegeven over de ontwikkeling van de wereld. Hij gaf beelden van verre verledens en een verre toekomst. Grootse vergezichten waar je niet zomaar vat op krijgt, maar die wel richting kunnen geven aan het leven in deze tijd. Steiner werkte zijn beelden van mens en mensheid uit tot praktische aanwijzingen voor onderwijs, geneeskunde, landbouw, kunst, religie, het sociale leven, enz.

Voor dit voorjaarsprogramma hebben we zes mensen uitgenodigd die zich in hun leven sterk laten inspireren door de antroposofie om te spreken over de volgende vragen: waar komen we vandaan, waar staan we nu, waar gaan we naartoe? Met als onderliggend motto: nu komt het erop aan. Iedere spreker zal dat vanuit zijn/haar eigen levensperspectief invulling geven.

Johanna Priester

Dinsdag 21 januari, aanvang 20:00 uur

Johanna Priester (1956) was antroposofisch huisarts en is sinds 2021 met pensioen. In woorden en beelden probeert zij haar kennis en ervaring door te laten stromen. Zij schrijft:



'Over de grote vragen van deze avonden kan ik slechts stamelen, hardop denkend. Geen antwoorden zoek ik, maar nieuwe vragen, dichterbij. Over hoe we stukjes van elkaars karma (kunnen) dragen. Over de innerlijke klimaatverandering, over wat we uitstoten met ons denken en spreken. Over ons Ik als oog van de naald waar we doorhéén willen, en de verleiding van het 'terug'-neigen. Over bescheidenheid en verantwoordelijkheid. Zoiets..., ik ben benieuwd!'

Rob Gruben

Dinsdag 11 februari, aanvang 20:00 uur

Rob Gruben (1964) studeerde via een vrij doktoraal Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie richtte hij het bedrijf BAAC op, dat zich bezighoudt met bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. Naast zijn "aardse" werklevens publiceert Rob vanaf 1999 ook over spirituele onderwerpen. Inmiddels zijn er bij uitgeverij Nearchus te Assen zes boeken van zijn hand verschenen.



Rob zal spreken over enkele actuele maatschappelijke problemen beschouwd vanuit een geestelijk perspectief. Aan de orde komen de transitie naar duurzame energie, de omstrede "gender-kwestie" en de toenemende invloed van kunstmatige intelligentie, deep fake video's en photoshop, waardoor we steeds minder zeker weten wat nu "waar" is. Wat is de spirituele betekenis van al die in deze tijd zo sterk opspelende trends?

Yvonne Gerner

Dinsdag 11 maart, aanvang 20:00 uur



Yvonne Gerner, een witte vluchteling uit Mali, is weer woonachtig in Nederland. Als bevlogen moeder van een druk huishouden was zij achtereenvolgens werkzaam als orthopedagogisch medewerker met uitdagende kinderen, poppenkastspeler met Jan Klaassen, met veel plezier docent en spreker aan de Euritmieacademie in Den Haag en ze sloot haar carrière in Nederland af als mensenmanager bij een architectenbureau. Toen nam zij de uitdaging aan om samen met de Malinees

Baba Traoré in Mali, op het platteland, een levendige gemeenschap op te bouwen gebaseerd op duurzame menselijke ontwikkeling van onderop. Baba leerde haar overdag hoe je in een dagelijks bestaan, waar het leven niet vanzelfsprekend is en de dood dichtbij, toch in je kracht kunt blijven en het schijnbaar ondragelijke kunt dragen. De sterren vertelden haar in de nacht, slapend op het dak: "Jij bent niet belangrijk maar het is belangrijk dat je er bent". Vanuit haar 'techniek van het meekijken' neemt Yvonne ons deze avond bij de hand om het thema "nu komt het erop aan" te verkennen.

Jesse Mulder

Dinsdag 1 april, aanvang 20:00 uur

Jesse Mulder (42) is docent en onderzoeker filosofie aan de Universiteit van Utrecht, en daarnaast al enige tijd actief als schrijver en spreker rondom een breed scala aan antroposofische, filosofische, en maatschappelijke thema's, zoals vrije wil, transhumanisme, antroposofie vs. moderne wetenschap, mensbeeld en wereldbeeld, de toekomst van mens en aarde, en het esoterisch Christendom.



Waar komen we vandaan, waar staan we nu, waar gaan we naar toe? Zoals je van een filosoof zou mogen verwachten zal ik deze vragen aanvliegen vanuit het gezichtspunt van het *denken*. Ons huidige denken is voortgekomen uit een vroeger beeld-beleven, wat nog in mythen, sagen, en sprookjes terug te vinden is. In de loop van de eonen maakt ons denken machtige metamorfosen door! Tegenwoordig is het (al enige tijd) op een zeker nulpunt van abstractie en doodsheid aanbeland. En de blik op de toekomst ervan krijgt vanzelf een apocalyptische kleuring: het zal blijken hoe die wezenlijk afhangt van de mate waarin het ons lukt om leven, bezieling, en geestesvuur in ons denken op te wekken.

Damaris Matthijsen

Dinsdag 13 mei, aanvang 20:00 uur



Damaris Matthijsen startte Economy Transformers in 2009 vanuit het verlangen de driegeleding in de wereld te brengen. Zij schreef het boek *Vrij, Gelijk & Samenleven*, wegwijzer naar een mens- en Aardwaardige samenleving. Ze is docent op de driejarige leerweg Samenlevingskunst en ze begeleid bedrijven en individuen bij de transformatie naar een mens- en Aardwaardige samenleving. Zij woont met partner en 2 kinderen in Almere Oosterwold - een zelfbouw wijk- in een gemeenschap van negen gezinnen.

Zij zal ons meenemen in een verhaal van eenheid naar heelheid. Wat vraagt heelheid van ons? Voor welke sociale transformatie staan we nu zodat elk mens zich vrij, gelijk en samen weet?

Désanne van Brederode

Dinsdag 3 juni, aanvang 20:00 uur

Désanne van Brederode (1970) studeerde filosofie en is schrijver van romans, essays, columns, korte verhalen en poëzie. Zij geeft geregeld lezingen over levensbeschouwelijke onderwerpen en is sinds 2012 nauw betrokken bij Het Syrische Comité in Nederland, waarvan 10 jaar als gekozen bestuurslid.



Over de lezing: Het zwaard en de weegschaal van Michaël zijn ook de attributen van Vrouwe Justitia, maar rechtvaardigheid lijkt in antroposofische kringen pas interessant te worden als wijzelf, antroposofen, kritiek krijgen of worden gedwarsboomd. Wij kennen immers een missie, van vrijheid en liefde, die kan helpen om de wereld naar een hoger bewustzijn te brengen. Maar leven we zelf al wel in de sfeer van de bewustzijnsziel? Is die staat te bereiken, als er met zoveel dedain, verpakt als medeleven, naar de gewaarwordingsziel en de verstands-en-gemoedsziel wordt gekeken, of naar astraliteit? Hoe wegen en bevechten we onze interne en onze eigen, innerlijke Luciferische en Ahrimanische tendensen? Welke rol kan heilige woede spelen bij het zien wat anderen wordt aangedaan, en hoe doen we de waarheid recht? Mogen deze tijd en wereld ons opvoeden, of kunnen we slechts zenden? Paulus' uitspraak: 'Niet ik, maar Christus in mij' en de voetwassing voorafgaand aan het Laatste Avondmaal zullen het uitgangspunt van deze lezing zijn. Over de moed tot het dienen van de vrijheid van de ander.

Schrijfcafé: biografisch schrijven – door Miranda Scheperboer
Vrijdag 17 januari, 21 februari, 21 maart, 11 april, 16 mei, 20 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur

De ochtenden zijn afzonderlijk te bezoeken.

Iedere derde vrijdagochtend van de maand verzorgt Miranda Scheperboer het Schrijfcafé in het Vreedehuis in Den Haag. Aan de hand van steeds een ander thema en verrassende vragen die Miranda aanreikt, schrijven deelnemers over hun leven. De toegang bedraagt € 10,- of € 15,- (naar draagkracht), minimum: € 5,-. Aanmelden noodzakelijk.

Miranda Scheperboer heeft 28 jaar als lerares Nederlands gewerkt op het Marecollege, de middelbare vrijeschool in Leiden. Zij heeft in 2011 de opleiding tot Biografisch coach aan het Instituut voor Biografie afgerond. Vanaf 2014 heeft zij vooral als Biografisch coach collega's, leerlingen en groepen in het land begeleid. Deelnemers aan landelijke workshops Biografisch schrijven noemden deze: 'inspirerend, interessant, boeiend gebracht, verdiepend en verhelderend'.



Algemene informatie

Voor meer informatie en het actuele programma zie website:
www.antroposofiedenhaag.nl.

Aanmelden voor de nieuwsbrief door een email te sturen naar:
studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl.

Betalingen vooraf: NL 62 INGB 0000 6784 86 t.n.v. Studiecentrum voor Antroposofie.